



# Om at være klar.

## Når Jesus kommer igen.

Paulus fortæller om den dag, hvor Jesus kommer igen, i brevet til Tessalonika 4. kapitel fra vers 13-18 i bibelen. Alle som er døde i troen på Kristus, skal opstå, og møde Jesus i luften. Dem der lever, og tror når Jesus kommer igen, skal borttrykkes og også mødes med Kristus i luften, sammen med alle dem der er døde i troen. Det lyder spændende at flyve rundt der, højt over jorden, se Kristus, og alle de mennesker, der har levet i tro på Jesus Kristus. -Og så det bedste: Så skal vi altid være sammen med Herren. Det vil være frygteligt at gå glip af! Dem der mødes i luften, er de, der tror at Jesus Kristus, er Guds Søn. Den sande kirke. Det er bruden. Og Jesus er brudgommen.

Jesus fortæller i Matthæus evangeliet kapitel 25 lidt om det samme, men på en helt anden måde. Om 10 brudejofruer. 5 kloge og 5 tåbelige. De skulle være klar til at hilse brudgommen, når brudgommen kom frem til bryllupsfesten. Det kunne godt tage nogen tid for brudgommen at møde op til festen. Han tog rundt til familie og venner, og blev lykønsket og beværtet på vejen til festen. Når han nærmer sig festen skulle brudjomfruene møde ham, med lys i lamperne, og byde ham velkommen. Så fik de lov at være en del af festen. Så vidt jeg forstår uden i øvrigt at være inviteret. Men de skulle være klar med lys i deres olielamper, når brudgommen går ind til festen.

De kloge havde valgt at ofre en ekstra kande olie for at sikre sig, mens de tåbelige kun havde den olie, der var i lampen.

Vores situation er som Brudejomfruernes. Vores adgangsbillet til festen er, at vi har olie på lampen og lys i den, når Jesus kommer igen. At vi har Jesus Kristus i vores liv. At Han er vores frelser, vort liv og vort lys. Han er selv olien på vores lampe. Ved Helligånden tænder Han ild i vore Hjerter. Og Han har lovet at tage bolig i vores Hjerter ved samme Helligånd. Det er Ham vi brænder for. Og det er Ham der får os til at brænde.

- Fordi Han elskede os først, og købte os retfærdighed ved sit blod.

Han ofrede ALT for dig. Sit liv, for at du skal leve, og leve evigt hos Gud. Han blev forladt af alle på korset, selv Gud, Hans egen Far, for at du aldrig skal blive forladt. Er Han din kærlighed, så er du allerede med til festen. Også når dagene er grå. For du er gået fra døden til livet. Jesus slutter lignelsen om brudejomfruerne med en alvorlig påmindelse. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Hvis du ikke byder ind med alt hvad du er og har, som i de kloge Jomfruer gjorde, så risikerer du at stå tilbage når døren til festen er lukket. Du har haft ventetiden som de andre, du har brændt din olie som de andre. Men du var ikke klar da Herren kom, og nu står du uden for. Det er det, der er tåbeligt. Så har djævelen virkelig snydt dig. Glæden og kærligheden til Jesus, får du ved at høre om Ham, læse om Ham, bede til Ham. Lovsinge Ham i din menighed. Ikke ved at holde Ham på afstand. Giv Ham plads i dit liv, og Han bliver en del af dit liv. Og så kan du dele dine oplevelser med Jesus med andre kristne, og også ikke kristne. Så vil din glæde vil vokse. Gør bare regnskabet op med åbne øjne! Hvad du end har af rigdomme i dit liv, som du gemmer på, så er det rent tilsæt, mod det at kende Jesus. Du må være kold eller varm. Er du lunken, kalkulerer du på at komme ind i Guds rige, mens du giver Ham mindst muligt af dig selv. Det er tåbeligt. Så har du ikke forstået Jesu kærlighed. Han vil ikke tage noget fra dig, men række dig det evige liv i Ham selv. Du har i dig selv et liv, der slutter med fortabelse. Det liv der slutter i fortabelse, prøver du at fastholde mest muligt af. Du kan ikke leve to liv. Det er det, du selv kalder hykleri, når andre gør det. Du må vælge mellem livet med Jesus, og livet hvor de ting der binder dig bestemmer. Når du ved det. Hvilket vil du så have?

Jomfruerne kunne ikke dele olien. Din tro på Jesus kan ikke deles og frelse andre end dig selv. Dit ja til Jesus gælder kun dig. Så lad det være et helt JA. Du må være klar! Det kan kristne brødre og søstre hjælpe dig med. Derfor er det godt at være i et fællesskab, hvor vi er medarbejdere på hinandens frelse. Hvor vi deler det vigtigste i livet. Troen på Jesus Kristus. Og længslen efter at vore kære, og mange flere, må se vores store kærlighed, nemlig Jesus Kristus, Guds Søn. Det eneste bud Jesus har givet os, der tror på ham, er, at vi elsker hinanden, som Jesus har elsket os. Ingen kristen elsker som Jesus, så vi har dagligt brug for Hans tilgivelse. Men vi elsker hinanden, med den kærlighed Han har givet os. Du har som kristen brug for et fællesskab, hvor vi elsker og støtter hinanden i at vokse i troen og holde os nær til Jesus. Det udruster Gud os til ved Helligånden. Der er også brug for dig i fællesskabet. Så kom bare, vi venter på DIG! Lad os hjælpe hinanden at være klar til Jesus kommer!