



Den fortabte skriftkloge...

Allan Jørgensen inspireret af
Pastor Hans Erik Nissens
prædiken over Lukas 10 v 25-37

Du har måske hørt om den barmhjertige samaritaner, nu skal du også høre om den fortabte skriftkloge.

Den fortabte skriftkloge

var ham der kom for skade, at spørge Jesus, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Jesus spørger hvad han læser i loven. Og mens farisæeren citerer loven: "Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af din sjæl og af hele sind og af hele din styrke, og din næste som dig selv." Så gik det op for ham, at netop det bud, kunne han hverken overbevise sig selv eller andre om at han havde holdt, og det kunne han heller ikke holde. Der var mange andre bud, som han med en hvis overbevisning kunne påstå at have holdt, men det allervigtigste havde han ikke! Og hvad siger Jesus så... "gør det, så skal du leve". For ikke helt at tabe ansigt siger han .."jamen, hvem er så min næste.?" Og ved på forhånd, det er en diskusion, han også har tabt. For han har stirret sig blind på de bud, han kunne holde, men ignoreret det allervigtigste. Det gør ingen retfærdig vidste han.

Men Jesus tager bolden op og fortæller den lignelse, hvor vi andre hører om samaritaneren som er barmhjertig, og den skriftkloge hører om den fortabte skriftkloge. En mand rejser fra Jerusalem til Jeriko. På vejen falder han blandt røvere og bliver overfaldet. Han ligger forslået og halv død og hjælpeløs tilbage. Den skriftkloge ved det er ham. Han har ingen facade af retfærdighed tilbage, og kan ikke belønne nogen for at hjælpe ham. Fortabt. En Præst og en levit gik forbi. De så ham, men gik forbi. De skulle op i templet og fokuserede på det vigtige bud om ikke at gøre sig uren, og ignorerer det vigtigste bud af alle. Den skriftkloge véd, han havde gjort det samme! Men så kom samaritaneren. Ham jøderne ikke vil røre ved, ham der er udenfor. Men jeg tror ikke Samaritaneren kun er samaritaner, men også et billede på en Nazaræer, Jesus Kristus. Han har i hvertfald mange lighedspunkter med ham. Han vil godt røre en synder. Han renser sårene i vin og olie. Hvis du læser evangeliet til ende, ved du hvad den vin, der kan rense dig for al uretfærdighed, har kostet. Den kostede hans liv og blod på korset. Olien er et billede på helligånden og fællesskabet med Kristus. Den skriftkloge hører, han bliver båret op på ridedyret og bragt til herberget. På herberget hører han, at samaritaneren betaler værten forud, for at tage sig af ham, men også lover at komme tilbage, for at betale hvad der måtte mangle. Hvad bliver der af hans egen ære? Den er udelukket. Alt bliver givet af Jesu nåde og barmhjertighed. Jesus betalte ikke med sit blod, for at slippe dig på halvvejen. Han vil bære dig helt hjem til det evige liv. Jesus giver dig retfærdighed ved tro på ham, livet igennem. Han redder dig ikke blot ud af din nuværende fortabthed, han vil være nær hos dig ved helligånden, og følge dig hele vejen hjem. Se det er nåde. Den skriftkloge var ikke i en situation, hvor han kunne vise sin næste kærlighed. Han var fortabt og magtesløs og havde intet at give. Derfor var hans spørgsmål, om hvem der er hans næste meningsløst. Derfor vender Jesus den skriftkloges spørgsmål på hovedet og spørger ham i stedet, hvem der havde vist sig som næste for ham, den skriftkloge, som faldt blandt røvere. Og ja, det var samaritaneren, som den skriftkloge ikke elskede, men foragtede. Mon ikke han dér indså han havde brug for den nåde, Jesus vil give os.

